

Alternatieve Nationale Dodenherdenking 4 mei

de herdenking zal [hier](#) worden gelivestreamd

Den Haag,

stad van vrede en internationaal recht

Koekampaan
19.00 uur

Bezoekersinstructie

1. Neem een bloem mee
2. Je mag een foto mee nemen van iemand die je wilt herdenken
3. Laat vlaggen, spandoeken, borden thuis
4. WC: er is **geen** WC op locatie aanwezig. Neem contant 0,90 € mee voor WC op station Den Haag of gebruik toilet in de trein
5. Laat afval in de auto of thuis
6. Fietsen parkeren bij [skatebaan](#) of voor [Pannenkoekenhuis](#)

1945



2025

De huidige herdenking

For English press [here](#)

Op 4 mei, de dag vóór 5 mei waarop in Nederland in 1945 officieel de Duitse bezetting eindigde, herdenkt Nederland in Amsterdam de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van latere conflicten. Dat gebeurt met twee minuten stilte, een kranslegging door de koning en koningin, het Wilhelmus en vier kransleggingen door Nederlandse autoriteiten.

De kransen zijn voor [vijf groepen oorlogsslachtoffers](#):

- mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen;
- de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen;
- burgers die het leven verloren door onder andere oorlogsgeweld, bombardementen, willekeur, verwaarlozing, uitputting, honger, gebrek en schaarste;
- alle burgers omgebracht of omgekomen in Azië, als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld, uitputting, honger en dwangarbeid tijdens en direct na de Japanse bezetting en - sinds 2022, na de excuses van de staat voor het koloniale verleden: de daaropvolgende koloniale oorlog;
- alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In deze vorm van herdenken nemen de Tweede Wereldoorlog en het koloniale verleden van Nederland een centrale plek in. Er is een voorname rol ingeruimd voor de staat en hoogwaardigheidsbekleders.

**Temidden van het uitzichtloze
oorlogsgeweld van nu,
hebben veel Nederlanders de
behoefte om álle slachtoffers
van oorlogsgeweld
-mede door toedoen of nalaten
van de Nederlandse staat-
een plek te geven.**

Een alternatieve herdenking

Wij willen iedereen die dit gevoel deelt als alternatief op 4 mei, een meer inclusieve en actuele herdenkingsceremonie bieden die, in nagedachtenis van de verschrikkingen van de Tweede Wereld- en koloniale oorlogen, eerlijk leert van het verleden, verantwoordelijkheid van Nederland erkent voor oorlogsleden toen én oorlogsleden nu, en solidariteit toont met het verdriet en de pijn van (levende) oorlogsslachtoffers. Dat zijn:

1. alle mensen nú in **Nederland** die zijn **gevlucht** voor en/of **zelf slachtoffer** zijn/waren van oorlog, genocide, vervolging of onderdrukking;
2. alle mensen nú in **Nederland** die **familie of naasten hebben** die momenteel gebukt gaan onder oorlog, genocide, vervolging of onderdrukking;
3. alle mensen nú in **andere landen** die door **toedoen of nalaten van de Nederlandse staat tijdens** onder oorlog, genocide, vervolging of onderdrukking;
4. alle mensen in **andere landen** die door **toedoen of nalaten van de Nederlandse staat zijn omgekomen** door oorlog, genocide, vervolging of onderdrukking.

In deze alternatieve herdenking zetten wij graag mensen centraal.

In het kort:

1. Den Haag, Koekampaan, start om 19.00 uur;
2. De herdenking is inclusief: we herdenken eenieder die slachtoffer is vanwege diens identiteit;
3. De herdenking erkent slachtoffers toen én nu;
4. De herdenking wil niemand uitsluiten, alle slachtoffers krijgen een plek;
5. De herdenking geeft het podium aan individuele mensen;
6. Neem een bloem mee als symbool om te herdenken;
7. Geen vlaggen, borden of spandoeken mee. Wel kunnen foto's een plek krijgen.

Comité Alternatieve Nationale Dodenherdenking 4 mei

klik [hier](#) voor Q&A, en [hier](#) voor pers

**neem een bloem mee als
symbool om te herdenken**